

Het Nationale Gesprek

In januari 2016 zijn in Gouda en Wassenaar de eerste gesprekken gevoerd. Ze werden gewaardeerd door de burgers die meededen. De gemeentes hielpen ons uitmuntend.

Nummer 1, februari 2016



Nationale Gesprekken

- 12 januari 2016 Eerste Nationale gesprek in Gouda. 24 aanwezigen, Burgemeester Milo Schoenmaker trapt af.
- 14 januari 2016 Pilot in Wassenaar. 16 aanwezigen. Burgemeester Jan Hoekema trapt af.

Gesprekken in voorbereiding voor 2016 Helmond (30 maart 2016), Zwolle, Kampen, Heerenveen, Assen, Molenwaard, Rotterdam, Bergen op Zoom, Woensdrecht

Wat is het nationale gesprek?

In een samenleving die uiteenvalt in vijandbeelden is alleen het verbindende gesprek de weg naar heling. Mediators merken dat de weg naar verbinding loopt via een eerlijk gesprek. Er is geen andere weg. Het debat, de verbale vechtpartij: het werkt niet. Het maakt de versplintering alleen maar groter.

Een initiatief vanuit de basis dus. Onze kerngroep wil graag steunen en faciliteren. Elk initiatief ontvangen we met open armen.



Piet Jeuken: Vreemde culturen hebben de basis gelegd voor onze nationale houding van openheid en tolerantie

Zie pagina 3



" Het lijkt er op dat er minder contact is tussen mensen en dat men minder tijd voor elkaar heeft ".

(Milo Schoenmaker, Burgemeester Gouda)

Waar zijn we nu?

Kort gezegd hebben we in 2015 een mooie start gemaakt. We hebben een opstartgroep, uitgegroeid tot een kerngroep, die bestaat uit de volgende mensen:

- **Piet Jeuken**
(voorlopig voorzitter, pilots in Gouda, Helmond en Bergen op Zoom)
- **Laurens Driessen** (voorlopig secretaris, pilots Assen en Heerenveen)
- **Wanda Everts** (voorlopig penningmeester, pilot in Kampen)
- **Steven de Winter**
(initiatiefnemer, pilot in Heerenveen en Assen)
- **Hein van Meeteren**

(initiatiefnemer, pilot in Wassenaar en Molenwaard)

- **Marcel Douma** (PR en pilot in Kampen)
- **Henk Letschert** (pilot in Gouda)
- **Hélène de Haart,**
(Pilot in Wassenaar en Molenwaard)
- **Frank Claessens,**
(Voorziene pilots Bergen op Zoom en Woensdrecht) (nog in overleg)
- **Anne Abbenes,**
(t Raadhuys, adviseert vanuit interculturele expertise)



Het Nationale Gesprek op het Mediationcongres 2015

Piet Jeuken: eerste voorzitter van kerngroep:

"Neem een lepeltje Tolerantie-Medicijn!"

1 theelepel humor

1 theelepel nieuwsgierigheid

3 x daags



"Nederland is een immigratieland. Al 500 jaar lang. In de loop der jaren heeft dit ervoor gezorgd dat 98% van alle Nederlanders buitenlandse voorouders heeft. Andere culturen hebben de basis gelegd voor onze nationale houding van openheid en tolerantie met elkaar!"

De visie van een Goudse Burgemeester

Milo Schoenmaker, burgemeester van Gouda over Het Nationale Gesprek



"Het lijkt er op dat er minder contact is tussen mensen en dat men minder tijd voor elkaar heeft".

"Je kunt weliswaar niet generaliseren, maar het is wel een tendens die niet tegen te houden is. Juist daarom is het goed mensen bijeen te brengen om de dialoog met elkaar aan te gaan en te horen wat hen beweegt".

Dit antwoord geeft Milo Schoenmaker, burgemeester van Gouda, op de vraag wat voor hem de reden is om als eerste gemeente in Nederland aan het Nationale Gesprek een platform te bieden.

Milo Schoenmaker is blij met de positieve reacties van de 26 burgers, die aan het gesprek op 12 januari 2016 hebben deelgenomen. Dit is voor hem een reden te meer om ook in de toekomst deze gesprekken te faciliteren. Hij vindt het daarbij belangrijk, dat deze gesprekken hetzelfde effect hebben als een steen die in het water wordt gegooid: steeds meer mensen zullen er bij betrokken moeten worden.

Een van de ideeën, dat hij oppert is om de eerste groep deelnemers opnieuw uit te nodigen en die iemand anders te laten meenemen. Hiermee kan worden voorkomen, dat het nationale gesprek een incident blijft, waardoor het uiteindelijke doel ervan, namelijk de kloof tussen mensen kleiner te maken, uit het zicht blijft.

De burgemeester geeft ten slotte het advies om het onderscheidende karakter van het Nationale Gesprek te benadrukken. Anders dan andere initiatieven in Gouda en elders, die op thema's zijn gericht is het Nationale Gesprek bedoeld om met elkaar kennis te maken, naar elkaar te luisteren en te horen wat mensen zoal beweegt. De mediator is daarbij in zijn rol als procesbegeleider van het gesprek van groot belang.



Wanda Everts beheert de centjes. Zij vraagt iedere belangstellende en ondersteuner om een vrijwillige bijdrage.

Graag uw welwillende bijdrage op :

**Rekeningnummer NLO4INGB0007134201 ten name van Het Nationale
Gesprek te Zwolle**

*Laurens Driessen is onze secretaris,
en hij vraagt ieder die belangstelling
heeft, informatie of steun kan
gebruiken zich bij hem te melden.*



Email naar:

laurens@driessenmediation.nl

Namens de kerngroep danken we je voor het lezen van deze nieuwsbrief.

We vragen collega's en belangstellenden zich bij ons te melden, met het doel over het hele land een prachtige serie nationale gesprekken te voeren.

Mail ons!

laurens@driessenmediation.nl



Tot slot:
Henk Letschert
schreef een blog. Hier





De selfie-cultuur en wat mediators daaraan willen doen

De individualisering van onze samenleving heeft onmiskenbaar geleid tot meer vrijheid van en voor het individu, maar kent ook haar schaduwzijde. Individualisering heeft ook tot gevolg gehad, dat men zich steeds minder deel van het geheel is gaan voelen. De "selfie-cultuur" heeft voorrang gekregen boven tolerantie, solidariteit, verbondenheid en verantwoordelijkheid. Dat zijn geen vanzelfsprekendheden meer.

Egocentrisme is langzaam maar zeker in de aderen van onze samenleving gaan stromen. Het gaat er al lang niet meer om, wat ik voor de wereld kan betekenen, maar wat de wereld voor mij kan, ja zelfs moet betekenen. Jezelf letterlijk en figuurlijk laten zien wordt als de ultieme vrijheid ervaren.

Men leeft in de veronderstelling via de sociale media met elkaar te communiceren en zo met elkaar verbonden te zijn, maar in feite heeft men alleen maar contact met zichzelf. In wezen is er sprake van een soort collectief autisme, dat zich manifesteert in intolerantie en onverschilligheid ten opzichte van de ander en de omgeving. Verbondenheid is "out", zelfbevrediging is "in".

Mediators zijn geen struisvogels

Te zwartgallig, te generaliserend? Dat kan zijn, maar beweren dat er niets aan de hand is of prediken dat "het is zoals het is", is struisvogelgedrag.

Mediators zijn geen struisvogels. Zij maken zich flinke zorgen over deze "met jezelf bezig zijn" - houding. De focus op je zelf betekent minder focus op de ander met als zichtbaar gevolg, dat de leefbaarheid in onze samenleving aantoonbaar verslechtert. Steeds meer (groepen van) mensen hebben het gevoel er niet meer bij te (mogen) horen, ze zijn slachtoffer van verbaal en fysiek geweld, ze kunnen niet meer zijn zoals ze (willen) zijn. Het is niet meer veilig om homo, jood, moslim, vluchteling, kleurling of "gewoon" andersdenkend te zijn.

De kern van het vak van mediator is om mensen, die met elkaar een conflict hebben weer met elkaar in gesprek te brengen. In een conflict is de communicatie vaak verstoord, we houden vast aan ons eigen gelijk, onze opvattingen en meningen. We weten vaak niet wat de ander beweegt, waarom hij of zij zo denkt, voelt en leeft zoals hij/ zij denkt, voelt en leeft. En zolang we weinig of niets van de ander (willen) weten blijven we veilig rondlopen in het oerwoud van onze vooroordelen en dogma's in de illusie, dat dit het sprookjesbos is.

Geen selfie maar in gesprek

Mediators hebben de handen ineen geslagen om een einde aan oerwoudgeluiden te maken. Het is inherent aan hun vak mensen (weer) met elkaar in verbinding te brengen. Vaak gebeurt dat aan de mediationtafel, nu is het initiatief genomen om gesprekken tussen mensen te organiseren "over hun tuinhokjes heen". In diverse steden in Nederland, waaronder Gouda, Wassenaar, Heerenveen en Helmond, zijn en worden bijeenkomsten (onder de titel "Het Nationale Gesprek") georganiseerd met het doel mensen met elkaar kennis te laten maken en met elkaar te laten praten over zaken, die hen in hun stad, wijk en buurt beweegt.

Dit lijkt vaag en weinig ambitieus, maar raakt de kern waar het om gaat: de ander leren kennen betekent de ander beter leren begrijpen. Beter begrijpen betekent de ander meer accepteren, waarderen en tolereren. Als we de ander zien kan dat er aan bijdragen, dat we uit onze selfie-schulp kruipen en we weer bereid zijn deel van het geheel te zijn en daarin te investeren. Dus hoe meer mensen bereid zijn aan deze gesprekken deel te nemen en hoe meer mediators hierbij betrokken willen zijn, hoe beter het is.

Meedoen?

Bent u als burger of als mediator er in geïnteresseerd aan het gesprek mee te doen, maak dit dan kenbaar door op deze blog te reageren.

